



Για την αγρότισσα

Παραδοσιακά ζυμωτά για τις μέρες των Χριστουγέννων

**ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
Λειτουργός Α.Ο.Ο.
στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου**

Φίλες μου,

Οι γυναικες της υπαίθρου, συνεχίζοντας την παράδοση, αναβιώνουν τις μέρες των Χριστουγέννων διάφορα έθιμα που ανταποκρίνονται στο πνεύμα της μεγάλης γιορτής. Ένα από τα έθιμα αυτά είναι η ετοιμασία μιας μεγάλης ποικιλίας ζυμωτών τα οποία είναι συμβολικά και σύμφωνα με τις παιδικές αντιλήψεις, φέρνουν ευημορία και προστασία στον άνθρωπο από το κακό.

Μέχρι τελευταία, σε όλα τα χωριά, παραμονές Χριστουγέννων, μοσχοβοήθούσαν οι αυλές των σπιτιών από το υπέροχο άρωμα που σκόρπιζαν οι φούρνοι που άναβαν με ξύλα για το ψήσιμο των Χριστουγεννιάτικων ζυμωτών.

Η ποιότητα των ζυμωτών

Ακόμα και σήμερα ορισμένες νοικοκυρές, ακολουθώντας τις παραδόσεις, ζυμώνουν διάφορα ζυμωτά για τις γιορτές των Χριστουγέννων, μια συνήθεια παθιά που έχει τις ρίζες της στο Βυζάντιο.

Τα Χριστουγεννιάτικα ζυμωτά γίνονται με απλά υπλικά, όπως είναι το αηεύρι σιταριού, το νερό, το αλάτι, το σισάμι και διάφορες μυρωδίες, όπως κανέλα, γαρίφαλο, μαστίχα, γηπυκάνισο κτλ. Πρώτα ετοιμάζεται το προζύμι και όταν φουσκώσει η ζύμη γίνεται κανονικά το ζύμωμα.

Τα ζυμωτά πλάθονται σε διάφορα σχήματα και πασπαλίζονται με μπόρικο σισάμι, γνωστά σε πολλούς και ως σισαμωτά.

Τα ζυμωτά που γίνονταν την παραμονή των Χριστουγέννων συνήθως αρκούσαν για όλες τις μέρες του Δωδεκαήμερου, δηλαδή από τα Χριστούγεννα, μέχρι τα Θεοφάνια. Κατά τις παιδικές αντιλήψεις, αν το ζύμωμα γινόταν το Δωδεκαήμερο οι καθηκάντζαροι θα πέρωναν τη ζύμη. Αν τύχανε να ζυμώσουν αυτές τις μέρες έριχναν στο ζυμάρι μαυρόκοκκο γιατί πίστευαν ότι είχε τη δύναμη να απομακρύνει τους καθηκάντζαρους.

Το πρώτο κομμάτι που έκοβαν από τη ζύμη των Χριστουγέννων ήταν αφερωμένο στην Παναγία. Πλάθετο ένα μακρόστενο ζυμάρι και το έκοβαν σε μικρά κομμάτια ζύμη τα "κούμουλα", τα οποία χρησιμοποιούσαν ως κεραστικό αφού η Παναγία αντιμετωπίζοταν ως πεχώνα και έπρεπε να της κάνουν όλα τα καθιερωμένα. Τα κούμουλα τα περνούσαν σε κόκκινη κλωστή και τα κρεμούσαν στον τοίχο μέχρι να ποσαραντώσει ο Χριστός.





Οι γεννόπιτες



Βασικό παρασκεύασμα για το Πάσχα των Γεννών, όπως αθηναϊώς πλέγονταν στον τόπο μας τα Χριστούγεννα, ήταν οι γεννόπιτες που συνήθως γίνονταν τρεις. Για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα.

Για τη γεννόπιτα των Χριστουγέννων έπλαθαν μία πίτα όπου σχημάτιζαν ένα σταυρό. Γύρω - γύρω την πλούμιζαν με μικρά φύλλα, μικρά σταυρουδάκια κτλ. Σε μερικά χωριά χρησιμοποιούσαν για διακόσμηση και ένα άστρο το οποίο συμβόλιζε τη νέα ζωή που γεννήθηκε.

Μια γεννόπιτα υπήρχε πάντα στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μετά την εκκλησία, όταν η οικογένεια έπαιρνε την πατροπαράδοτη σούπα.

Η Πρωτοχρονιάτικη πίτα, η σημερινή Βασιλόπιτα είχε τη μορφή του Αγίου Βασιλείου ή τα αρχικά γράμματα του Αγίου Βασιλείου, Α και Β. Όπως και σήμερα, τοποθετούσαν ένα μικρό νόμισμα για να φέρει τύχη ο καινούριος χρόνος σε αυτόν που θα το κέρδιζε.

Πολλές νοικοκυρές έφτιαχναν τα σταυροκούπικα ή τα οποία ήταν μεγάλα κουπούρια με ένα μεγάλο σταυρό στο κέντρο.

Άλλα σχήματα και είδη



Επειδή η κυπριακή κοινωνία παθαιάτερα ήταν κατ'εξοχήν αγροτική, σε πολλά ζυμωτά των Χριστουγέννων δίνονταν σχήματα παρμένα από τη γεωργική ζωή του τόπου μας.

Το **Ζεμπίι** του γεωργού ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά είδη που αποτελούσε συμβολισμό της βαθιάς επιθυμίας του ήδου να ευθογηθεί ο σπόρος και να εξασφαλιστεί μια πλούσια σοδειά.

Ανάλογο ζυμωτό ήταν και τα **"Βορτακούθκια"** τα οποία είχαν σχήμα βατράχου. Εδώ εκφράζεται η μεγάλη επιθυμία για βροχές, αφού από τη βροχή εξαρτάται η παραγωγή του κάθε γεωργού.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είδος για τις μέρες των Χριστουγέννων ήταν τα ανθρωπόμορφα ζυμωτά με διάφορες ονομασίες, όπως κούκλες, ανθρωπούθκια, κορούνες κτλ. Πολλοί πίστευαν ότι συμβόλιζαν το θείο βρέφος- τον Χριστό.

Δεν έπειπαν από κανένα αγροτόσπιτο αυτές τις μέρες οι περίτεχνες **γηισταρκές** οι οποίες πλάθονταν επιδέξια από πολύ πεπτά κορδόνια ζύμης και αποτελούν μέχρι σήμερα ξεχωριστά δειγματα στην κυπριακή αρτοποιία. Για να διατηρηθούν πολλές μέρες, όπως φυσικά και τα άλλα ζυμωτά, τις ξανάβαζαν στον φούρνο για να καπηρώσουν.

Με αυτές στόλιζαν τους τοίχους, τις αντάρηασσαν με τους γείτονες, προσέφεραν στους ξένους και στον παπά που γύριζε το χωριό και έψαλπε τα κάλαντα.

Απαραίτητα ήταν και τα **παξιμάδια** τα οποία γίνονταν από τις δακτυλιές, γνωστές και σαν κουμουνιές ή ποξαμαθκίες, που αντικαθιστούσαν πολλές φορές το ψωμί. ■



Από τον Ψεματισμένο



Από τον Αγρό